

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Kijk niet naar de anderen

“Het is belangrijk dat je als mens in je eigen leven staat en niet in dat van anderen. Dikwijls worden levens gemengd. Je ziet anderen aan het werk en dan wil je dat ook, je wil het nabootsen of je wil iets wat erop lijkt. Zo kan je niet vooruit.

Je moet in je eigen leven durven stappen. Kijken naar wat er in jou leeft en de manier waarop je dat tot uitdrukking brengt, is heel belangrijk. Als je naar jezelf kijkt, zal je telkens weer nieuwe aspecten ontdekken van jezelf.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 3: Mens en maatschappij”
(uit hoofdstuk 5: ‘De poort naar je eigen leven’) © Mayil.com